



DE TROUWSTORY VAN WIEBE & DANIELLE

We kenden Papyrus Lodge alleen van foto's, maar de werkelijkheid is nog mooier: echt een paradijs op aarde! De kleuren en geuren, de waterchalets, het Manor House en de hartelijke ontvangst, echt helemaal top!

OKTOBER: LAATSTE CHECK VOOR VERTREK

Laatste ontmoeting met Yolanda van Fundisa Weddings: hebben we nu echt alles geregeld? Aankleding, versiering, uitwijk bij slecht weer, taart etc.? Gelukkig weet Yolanda ook nog wat extra vragen te stellen: hebben jullie gedacht aan de route? Wie haalt de bruid op? Als we een try out doen, zijn de gasten dan weg? Hoe moet de opstellingen van de stoelen staan en wat als het niet past? Onze hoofden duizelen nu echt. Yolanda moet straks maar naar eigen inzicht handelen en dan zal het best goed komen. Maar goed dat ze er bij is op onze trouwdag.

AFRIKAANSE AVOND

In totaal gaan we met 11 personen. Dit zijn wij (Daniëlle & Wiebe), mijn ouders, Wiebe's moeder en man, Wiebe's beste vriend met vrouw en zontje en mijn broertje met vriendin en "kleine in wording". Alleen niet iedereen kent elkaar even goed. Daarom hebben we nog een Afrikaanse avond georganiseerd bij ons thuis, compleet met Afrikaanse taart. De avond wordt een schot in de roos. We hebben een presentatie gemaakt van het reisprogramma en iedereen heeft er zin in. Iedereen vertelt kort iets over zichzelf en ook wat hij verwacht en waar hij behoefte aan heeft. Je zit tenslotte toch een week met elkaar onder één dak, dus dan is het fijn als je weet waar je rekening mee moet houden. Gelukkig zijn wij als bruidspaar overal voor in. En dat de bruid wel een klein ochtendhumeur heeft, vindt niemand erg.

VERTREK

Op zondagmiddag 1 november verzamelen we aan balie van British Airways op de luchthaven van Düsseldorf. Vandaaruit vliegen we eerst naar London Heathrow en dan na een korte stop door naar Kaapstad. We hebben een nachtvlucht en zitten als gezelschap naast en achter elkaar. Leuk al die afwachtende gezichten op wat komen gaat!

Het is een rustige vlucht totdat 'echtpaar Siegert' wordt omgeroepen door de purser. Iedereen kijkt ons aan en er klinkt gejoel. Ik vind het leuk en begin spontaan te zingen maar Wiebe vindt het minder leuk, zo midden in de nacht tijdens het film kijken. We krijgen van onze 'trouwgasten' een fraai T-shirt, petjes en een kwartetspel. We lachen om de foto's en de verhalen die het oproept. Daarna volgt het ontbijt en zijn we er al bijna!

AANKOMST IN KAAPSTAD

Om half twaalf in de ochtend komen we aan in Kaapstad; een beetje brak van de nachtelijke vlucht maar vol adrenaline voor het grote avontuur. Na het ophalen van de bagage en na de douane is het krijgen van de gehuurde auto's nog wel even een klus. Maar dan gaan we op weg naar het door ons geboekte guesthouse in Kaapstad. De zon schijnt lekker, dus dat is gelukkig heel wat anders dan de Nederlandse miezer. We zijn in Kaapstad bekend omdat we hier vorig jaar onze reis geëindigd zijn. Onze auto's zijn voorzien van lintjes en de auto van het aankomend bruidspaar mag voorop. Fijn, wij hebben immers al geoefend met links rijden. De weg naar het guesthouse in Seapoint is druk en vooral het links rijden, met wegwerkzaamheden in verband met het komende WK-voetbal, valt niet mee. Zeker in het begin doen we, in plaats van de richtingaanwijzers aanzetten, de ruitenwissers aan. Het uitzicht op het grote township langs de weg is even schrikken, maar brengt ons ook met beide benen op de grond; Zuid-Afrika is een land met twee werelden. Gelukkig kunnen we het verkeer volgen en komen we veilig aan bij het guesthouse. We checken in, luieren wat in de tuin en sommigen gaan naar het strand. 's Avonds eten we bij de taveerne om de hoek en na een borrel gaan we vroeg slapen.

KENNISMAKING MET DE TROUWAMBTENAAR

Na het ontbijt reizen we weer verder. Eerst maken we een tussenstop om, samen met onze getuigen, trouwambtenaar Walter te ontmoeten. Onderweg vliegen enkele pelikanen een eindje met ons mee: wie maakt nu zoiets mee? In het afgesproken restaurant zoeken we Walter. Een beetje wit om de neus zien we wel, maar al snel blijkt dit nergens



voor nodig want hij stelt ons direct op ons gemak met grapjes. En het Afrikaanse taaltje is goed door ons te volgen. We praten de ceremonie door en iedereen weet wat zijn of haar taak is.

TROUWLOCATIE PYPYRUS LODGE

Daarna rijden we door naar onze trouwlocatie Papyrus Lodge. Dit guesthouse is gelegen net buiten Stellenbosch, dat bekend staat om de heerlijke wijnen en de prachtige omgeving met glooiende heuvels met op de achtergrond bergen en de vele Kaaphollandse huizen.

We kenden Papyrus Lodge alleen van foto's maar de werkelijkheid is nog mooier: echt een paradijs op aarde! De kleuren en geuren, de waterchalets, het Manor House en de hartelijke ontvangst, echt helemaal top.

We worden welkom geheten door de eigenaren en ook Yolanda is er al. Leuk om haar weer te zien op de andere helft van de wereld. Een knipoog maakt duidelijk dat alles onder controle is en dat we vooral gaan genieten. Na alle "ohs" en "ahs" proosten we met een glas champagne. Na een goed verzorgde picknick op het gras, ook geregeld door Yolanda, zoeken we onze al even prachtige kamers of waterchalets op.

Niemand weet nog waar we precies gaan trouwen en wij weten alleen de plek maar nog niet de stoelen opstelling. Dus de 'try out' doet Yolanda vanmiddag, maar we doen niet veel moeite om onze gasten nog weg te lokken, want dat zou teveel opvallen. Een aantal bezoekt "Oom Samie se winkel" in Stellenbosch en anderen genieten van de zon, het water of relaxen wat. 's Avonds eten we Zuid-Afrikaans bij openlucht restaurant Mojo en voorzien van de juiste gezichtsbeschrijvingen hebben we een prachtige avond met zang, dans en buffet.

DE TROUWDAG

Eindelijk is het dan zover. Tijd om op te staan en ons klaar te maken voor de trouwdag. Tijdens het ontbijt blijkt dat het gezelschap nerveuzer is dan het bruidspaar zelf! Nog even de routes doornemen etc. en dan gaat iedereen zich omkleden en klaar maken. Wiebe, als trotse bruidegom, gaat alle kamers langs om alle gasten op te halen en eindigt bij het waterchalet van de ouders van de bruid. Daar komt de bruid aangeschreden, aan de arm van haar trotse pa. Wiebelig op de hakken, want die blijven soms haken in de houten vlonders van het waterchalet, maar na een beetje lachen breekt het ijs. Wow, wat is ze mooi!

Daarna lopen we allemaal naar de houten pier op het water, waar de stoelen klaar staan. Dit is echt een prachtige plek om te trouwen. Als iedereen zijn plaats heeft ingenomen, spreekt mijn vader 'zijn kinderen' toe. Het is een prachtige speech vol met herkenning voor zowel ons als de gasten. Een deel is zelfs in het Afrikaans! Er is plaats voor een lach en een traan. Daarna wordt er nog een mooi gedicht voorgelezen. Dan is het tijd voor de 'goeie wense' door trouwambtenaar Walter en de ringen. Vervolgens nodigt Walter ons uit voor een dikke kus, die onder applaus volgt. Hierna gaan we lopend van de pier naar het terras van onze kamer maar.... opeens komt er muziek vanachter enkele struiken. We dachten eerst dat het een tape was maar nee hoor.... een Djembé-groep komt een bruijloftlied voor ons spelen en geeft een mini optreden. Wat een verrassing, want onze gasten hebben dit samen met Yolanda geregeld. Geweldig!

Ons kamerterras is ook prachtig versierd. Wat een werk heeft iedereen ervan gemaakt. Na het officiële gedeelte en het zetten dan de handtekeningen is het dan eindelijk tijd voor felicitaties, taart en champagne. Proost op het bruidspaar! Aan de behuilde ogen te zien, heeft (bijna) niemand het droog gehouden. Ik loop rond met een smile van oor tot oor die je niet meer weg kunt poetsen deze dag. Ik had nooit gedacht dat een intieme bruijloft als deze zoveel impact kon hebben!

DJEMBÉ WORKSHOP

Alcohol ontspant en maakt de gewrichten soepel en dat hebben we ook wel nodig voor de Djembé-workshop die dan volgt in de tuin, onder enkele bomen die ons schaduw geven. Vol enthousiasme weten we een saamhorig geluid uit onze 'trommels' te slaan. We genieten hierna van een heerlijke lunch bij het nabij gelegen Wijnhuis Eikendal, gevolgd door een wijnproeverij. En 's avonds dineren we uitgebreid bij Tokara restaurant. Het was een heerlijke dag en na nog een laatste borrel op ons kamerterras kunnen wij, onder het wakend oog van twee liefdesdruifjes in een prachtig bed met een hart van rozenblaadjes, gaan genieten van onze



welverdiende huwelijksnacht. We zijn beide zo moe, dat de evaluatie van de dag maar moet wachten tot morgen. Truste man, wat was het gaaf he?!

DE DAGEN DAARNA

Na de enerverende trouwdag gaan we met het gezelschap naar safaripark Inverdoorn op zo'n 2,5 uur rijden voor een bezoek, waarna we weer terugrijden naar Kaapstad. De rest van de week hebben we een facultatief programma uitgestippeld. Wie zin heeft gaat mee en wie dat niet heeft blijft thuis of doet iets anders. We brengen nog een bezoek aan Hermanus om de laatste Southern right whales (walvissen) te spotten. Het is zo bijzonder om deze dieren in het echt te zien. Zo immens groot en vriendelijk liggen ze in de baai rondjes te draaien en te flapperen met hun vinnen. Ook aan Chapmans Peak, Kaap de Goede Hoop en de pinguïn-kolonie hebben we nog een bezoekje gebracht. Helaas was het niet mogelijk om de imponerende Tafelberg op te gaan want er stond teveel wind zodat de kabelbaan niet ging (en naar boven klimmen was voor de meesten niet weggelegd).

AFSCHEID

En zo komt er op zondagavond dan toch een einde aan onze geweldige reis. We nemen afscheid van elkaar, want wij gaan terug en enkele gasten plakken er nog een vakantie in Zuid-Afrika aan. Bepak met Afrikaanse souvenirs zoals trommels, vuvuzela's, maskers, een giraffe van anderhalve meter, kralensleutelhangers etc. checken we in voor de terugvlucht. Thuis wacht ons een verrassing van de thuisblijvers, want het hele huis is versierd. Dat is nog eens leuk thuiskomen!

EÉN JAAR LATER

Een jaar na dato vieren we in onze achtertuin ons 1-jarig huwelijksfeest, compleet met Afrikaanse braai (BBQ) en Afrikaanse DJ's. Het is een superfeest met lekker eten, dansen in de woonkamer en veel gezelligheid. Onze "Fundisa-baby" is op komst, maar dat weet dan nog niemand..... Ik kan alleen maar zeggen dat trouwen in Zuid-Afrika ons niets anders dan geluk heeft gebracht. We raden het dan ook iedereen aan, maar laat je hierbij wel goed begeleiden. Fundisa Weddings bleek een zeer goede weddingplanner en Yolanda heeft alles voor onze bruijloft tot in de puntjes geregeld. Voor ons 12½ jarig huwelijksfeest keren we zeker terug!

HUN WEDDINGPLANNER YOLANDA VAN FUNDISA WEDDINGS:

Ondanks dat mijn eerste bezoek aan Papyrus Lodge op een zeer regenachtige dag in mei was, had ik er meteen een heel goed gevoel bij: de rustige ligging, de twee verschillende kamertypes, de enorme en mooi aangelegde tuin en het grote meer bieden zoveel mogelijkheden voor een bijzondere bruijloft. En dat bleek ook zo te zijn, tijdens het organiseren van de bruijloft hier voor Daniëlle & Wiebe. En hoewel ik niet graag iets achter de rug om van het bruidspaar organiseer, in opdracht van hun gasten, pastte deze Djembé-workshop helemaal in het plaatje. Mede ook omdat Daniëlle en Wiebe tijdens het kennismakingsgesprek dit even hadden laten vallen maar er later niet meer op terug waren gekomen, wist ik dat ze dit wel zouden waarderen. En dat was ook zo; ze hebben ervan genoten. Oh ja, ondertussen zijn Daniëlle & Wiebe trotse ouders geworden van zoon Mik. Nogmaals van harte gefeliciteerd en veel geluk met z'n drieën.