



Dat we de rest van ons leven met elkaar willen spenderen dat wisten we! Echter, we zagen een traditionele bruiloft in Nederland met alle toeters en bellen niet zitten. Waarom zouden we niet gaan trouwen in Zuid-Afrika? Daar waar het allemaal begon. Als bekroning op onze liefde... En met onze baby in mijn buik.

GETROUWD IN ZUID-AFRIKA!

Jan Ewoud en ik, Debby, leerden elkaar 5 jaar geleden kennen in Johannesburg, Zuid-Afrika. We waren allebei naar Zuid-Afrika afgereisd om daar voor een jaar te werken. Al vrij snel kwamen we erachter dat het wel erg goed tussen ons klikte. In de weekenden trokken we er vaak op uit om het prachtige land te ontdekken. Na een aantal maanden woonden we al samen. We genoten maximaal van elkaar, het land en het goede leven!

Eenmaal terug in Nederland leerden we pas elkaars families en vrienden kennen. Dat was heel bijzonder, omdat we al best een tijd samen waren. Terug in Nederland dachten we vaak terug aan ons leventje in Zuid-Afrika. Maar de wereld heeft veel moois te bieden, dus ook andere landen en werelddelen wilden we graag zien. We hielden ontzettend van reizen en vinden veel landen mooi. Maar Zuid-Afrika bleef toch altijd een speciaal plekje in onze harten houden...

Afgelopen zomer kwam het fantastische nieuws: een baby op komst! Dat deed ons besluiten om na 5 jaar weer eens terug te reizen naar Zuid-Afrika. Terug naar daar waar het allemaal is begonnen. Onze liefde... We boekten vliegtickets en besloten een reis te maken van Johannesburg naar Kaapstad.

Een aantal weken voor ons vertrek naar Zuid-Afrika hadden we het over het erkennen van ons kindje en wat daar bij komt kijken etc. Maar..... we konden natuurlijk ook gaan trouwen. Dat we de rest van ons leven met elkaar willen spenderen, dat wisten we! Echter, we zagen een traditionele bruiloft in Nederland met alle toeters en bellen niet zitten. Waarom zouden we niet gaan trouwen in Zuid-Afrika? Daar waar het allemaal begon. Als bekroning op onze liefde... En met onze baby in mijn buik...

Via internet kwamen wij in contact met Yolanda van Fundisa Weddings. We zagen dat we via haar onze bruiloft konden regelen. Al het papierwerk, de trouwambtenaar, een fotograaf, trouwlocaties, accommodaties en tips, heel veel tips! Aangezien onze reis al stond gepland, moest de bruiloft ergens in de laatste week van onze vakantie plaatsvinden. We zouden dan in de omgeving van Kaapstad zijn. Aangezien het erg kort dag was, moest alles snel geregeld worden. Yolanda deed haar uiterste best om alles zo goed mogelijk voor ons te regelen. En dat lukte! Op 12 januari 2012 konden wij gaan trouwen op één van de mooiste stranden van Kaapstad: Llandudno Beach.

Vanaf het moment dat wij besloten om in Zuid-Afrika te gaan trouwen, stonden we daar beide 100% achter. Het was precies wat bij ons paste





en wat voor ons absoluut een droom zou zijn. Echter ik had één maar: ik wilde dolgraag mijn ouders erbij hebben als getuigen. Maar als mijn ouders mee zouden gaan, dan moesten we toch de families informeren over onze trouwplannen. Nadat mijn ouders hadden besloten om een week af te reizen naar Zuid-Afrika om zo getuigen te kunnen zijn van ons huwelijk, hebben we een aantal dagen voor vertrek de families geïnformeerd over onze plannen. Voor de rest wilden we het graag stil houden.

Een dag voor de bruiloft konden we inchecken in het fantastische guesthouse "Dreamhouse", in Hout Bay. We hadden een schitterende suite met een groot privé terras en uitzicht over de baai.

Die dag hebben we ook de trouwambtenaar ontmoet om het één en ander voor te bespreken. De trouwambtenaar, Walter, was een super joviale en vriendelijke Zuid-Afrikaan. Hij gaf ons een bijzonder ontspannen gevoel over de bruiloft en de ceremonie. Hij begreep precies wat wij wilden en zijn ideeën sloten perfect aan bij onze wensen.

EN TOEN WAS HET ZOVER: DE GROTE DAG!

Deze mooie dag begon met een geweldig ontbijt in onze mooie accommodatie. Samen met onze getuigen, mijn ouders dus, hebben we uitgebreid getafeld. Aangezien we pas aan het einde van de dag zouden gaan trouwen hadden we nog de hele dag voor ons. Het was een heerlijk ontspannen begin van de dag.

De dag voor de bruiloft had ik bij een lokaal bloemenboetiekje mijn bruidsboekje samengesteld met bloemen die zij op dat moment vers hadden binnengekregen. Op de dag zelf hebben we samen de bloemen opgehaald. Toen we terug kwamen bij Dreamhouse was onze suite prachtig versierd. Alle voorbereidingen waren getroffen; nu konden we ons gaan omkleden voor de bruiloft!

Aangezien ik 6 maanden zwanger was op de trouwdag, had ik in Nederland al gezocht naar een mooi, luchtig en comfortabel jurkje. We wilden niet in traditionele trouwkleding trouwen maar in kleding waar wij ons lekker in voelden. Onze trouwschoenen hebben we wel in Zuid-Afrika gekocht, een paar dagen van te voren.

De trouwceremonie was op het strand van Llandudno Beach. Een prachtig stukje strand waar niet zoveel mensen te vinden waren. Aangezien het best hard waaide, zochten we een mooi plekje op het strand zoveel mogelijk uit de wind. Hier ontmoetten wij tevens de fotografe, Daniela. Op het strand vond de trouwceremonie plaats.

De ceremonie was geheel in het Zuid-Afrikaans. Het was voor ons goed te volgen en Walter sprak erg mooie woorden. Het sloot zo perfect aan bij onze gedachten over de liefde. Verder hebben Jan Ewoud en ik ook tot elkaar gesproken; in een kleine setting als deze was het erg mooi om ook een persoonlijk woord tot elkaar te richten.

Na de ceremonie hebben we op het strand met Daniela nog veel foto's gemaakt. Daniela was ook iemand die Yolanda van Fundisa Weddings voor ons had geregeld. Daniela was duidelijk een ervaren fotografe, die zelf erg veel ideeën had over het maken van de foto's. We zijn erg blij met de mooie foto's die zij heeft gemaakt.

Voor het officiële gedeelte, o.a. het tekenen van het trouwboek, zijn wij terug naar Hout Bay gereden. In een gezellige strandtent hadden wij een tafel en een fles bubbels geregeld. Het officiële gedeelte kon niet op het strand plaatsvinden aangezien dit volgens de wet moest plaatsvinden onder een dak.

De documenten die in Zuid-Afrika worden gebruikt zijn ook anders dan in Nederland. Met foto's, vingerafdrukken en handtekeningen zijn wij uiteindelijk officieel getrouwd! Daarna kon er geproost worden! Samen met de getuigen, de trouwambtenaar en de fotografe hebben we dit gedaan. Het was heel gezellig, persoonlijk en bijzonder. In de strandtent zijn wij uiteindelijk lang gebleven. Onze getuigen hadden nog allerlei brieven en kado's uit Nederland meegenomen van onze familieleden. Op deze manier voelde het alsof zij er toch ook nog een beetje bij waren.

Wij kijken terug op een fantastische bruiloft! Het was een dag zoals we het alleen maar hadden kunnen dromen. Voor ons was dit perfect. De dag stond geheel in het teken van onze liefde en het was super ontspannen. We zijn erg blij met de hulp van Yolanda van Fundisa Weddings. Zij heeft het voor ons mogelijk gemaakt en ze heeft ons erg goed begrepen. Kortom, een onvergetelijke dag!

HUN WEDDINGPLANNER YOLANDA VAN FUNDISA WEDDINGS:

Regelmatig krijg ik de reactie "dat zal wel duur zijn", als ik zeg dat ik bruiloften organiseer die in Zuid-Afrika plaats vinden. Kijkend naar een gemiddelde bruiloft in Nederland dan kost die al gauw 15.000 euro, omdat je vaak verplicht bent om ook (veel) mensen uit te nodigen die je er misschien liever niet bij zou willen hebben en duurt het vaak een hele dag.

Maar kies je ervoor om in Zuid-Afrika elkaar het ja-woord te geven, dan kan je dit samen doen of enkele gasten mee vragen. En zeker als je toch al op huwelijksreis naar Zuid-Afrika wilde gaan, hoeft je bruiloft echt niet duur te zijn.

Op mijn website (<http://www.fundisa-weddings.nl>) heb ik enkele leuke trouwarrangementen staan van nog geen Euro 2.000, inclusief papierwerk, overnachtingen en een trouwdiner.