



Als wij spraken over hoe we graag wilden trouwen, was het duidelijk dat er grote verschillen over ons 'droomhuwelijk' waren. Een bruidegom (Jan) die graag een traditionele trouw wou, maar een bruid (Nele) die zo weinig mogelijk aandacht wenste. Op de één of de andere manier zijn we dan toch op het idee gekomen om in het buitenland te trouwen. Een idee waar we het beide direct over eens waren.

HET LAND WAAR JIJ EN IK "WIJ" ZIJN GEWORDEN

ZUID-AFRIKA!

Het land was geen moeilijke keuze, omdat de bruidegom een jaar met AFS (een internationaal cultureel uitwisselingsprogramma) heeft doorgebracht in Zuid-Afrika. Dit land was het laatste ongekende stukje van ons als koppel. Onze trouwreis zou de eerste keer zijn dat we samen Zuid-Afrika (en de gastfamilie) bezochten.

Het zoeken naar de juiste manier om als Belg te trouwen in een ander land is niet zo eenvoudig. We hebben dan ook snel besloten om dit stukje van de reis niet zelf te regelen. We zijn vlug gestart met het zoeken van een andere mogelijkheid. Toen we de website van Fundisa Weddings vonden, waren we beiden direct verkocht. Ook het feit dat zij enkel de dagen rond de trouw regelde en dat wij de reis op zich bepaalden, vonden we erg belangrijk. De kogel was snel door de kerk... Wij zouden met de hulp van Fundisa Weddings op 26 juli 2011 trouwen bij Pondoro Game Lodge, grenzend aan het Kruger National Park.

Het vertrek in Brussel ging niet zonder de nodige problemen. Eén week voor vertrek kregen wij een mailtje van onze vliegtuigmaatschappij dat onze vlucht van Caïro naar Johannesburg met 2 dagen verlaat was. Dit betekende 2 dagen verblijven in Caïro. Dit zagen we al helemaal niet zitten met onze trouwkledij en bagage. Uiteindelijk werd de oplossing dan gevonden in het 2 dagen later vertrekken vanuit België. Dit bracht wel

enige twijfels met zich mee of de rest van de reis en de trouw wel zonder kleerscheuren zou verlopen.....

Maar die twijfels verdwenen als sneeuw voor de zon van zodra die eerste voetstap gezet werd op de Zuid-Afrikaanse bodem. We hebben de eerste dagen doorgebracht bij de gastfamilie. Daar werd het kostuum nog eens opgestreken na die lange vlucht. Met een koffer vol goede Belgische en Afrikaanse tips vertrokken we naar onze laatste bestemming vóór Pondoro: het Krugerpark. Aangezien het daar in juli winter is, koelt het erg hard af tijdens de nacht. Toch hadden wij de keuze gemaakt om deze twee nachten te slapen in een tent!

Dit zorgde voor het grootste contrast toen we bij Pondoro aankwamen. Het was gewoon fantastisch, zowel de omgeving als de accommodatie. Onze laatste dag als "niet-getrouwd koppel" sloten we af met een mooie game drive.

Op de huwelijksdag zelf werden we reeds om 5.15 uur gewekt voor de ochtend game drive. We zagen olifanten, neushoorns en leeuwen die een giraf aan het eten waren; de dag was dus al goed begonnen. Na het ontbijt zijn we rond 10 uur samen met Lize, de manageresse, de Olifantsrivier afgedaald op zoek naar de perfecte trouwlocatie. Het was een koude en bewolkte dag, dus de vrees was dat we zouden trouwen met onze jassen aan in plaats van onze trouwkledij. We zouden om 16





uur trouwen, maar de fotograaf had schrik dat het licht dan niet meer sterk genoeg zou zijn voor mooie foto's. Dus om 11.00 uur werd er beslist om te trouwen om 15.00 uur. Deze laatste wijziging zorgde eigenlijk voor geen extra druk. We rolden er gewoon mee in, de echte Afrikaanse sfeer dus. Na de lunch samen met George, de trouwambtenaar, trokken we ons terug voor het klaarmaken voor de grote stap.

Net voor het moment kregen we 3 attenties: twee kaartjes van de ouders die elk op hun manier duidelijk maakten dat ze trots op ons waren en achter onze beslissing stonden om dit avontuur enkel onder ons tweetjes te delen. En een bosje ballon-bloemen van een Nederlandse familie die ook verbleef bij Pondoro. Hier werd het eerste traantje weggepinkt. Met een versierde jeep werden we gebracht naar het, volgens ons, mooiste plekje aan de Olifantsrivier. De schrik van de koude en het ontbreken van de zon, viel van onze schouders. De zon kwam namelijk af en toe piepen en zorgde zo voor de perfecte temperatuur. Tijdens de ceremonie, gehouden in het Afrikaans, kregen we belangrijke wijze raad mee voor het bloeien en groeien van ons huwelijk, een erg intens moment. Na het ja-woord was er tijd voor een toast met schuimwijn en een huwelijkskaart, versierd met olifantjes: het favoriete dier van de bruid. En de staff heeft ook nog voor ons gezongen en met ons gedanst.

Ook een fotosessie kon natuurlijk niet ontbreken. De fotografe was erg enthousiast en dit maakte het poseren leuk en aangenaam. En in Zuid-Afrika is het verplicht om je trouwakte te signeren onder een dak en daarom had Lize de wijnkelder romantisch aangekleed, zodat wij hier onze akte konden tekenen.

Na het officiële gedeelte hadden we twee keuzes: nog meegaan met de standaard avond game drive of ons terugtrekken in onze kamer. Wij hebben gekozen voor het laatste. Op het houten dek was een jacuzzi. Deze hebben we laten volstromen en tijdens het genieten van de Zuid-Afrikaanse zonsondergang passeerden er opeens vier giraffen op minder dan twintig meter van ons. Het was ongelooflijk!

Onze huwelijksdiner bestond uit de lekkerste gerechten die we ons konden indenken en werd geserveerd aan een tafeltje in de bush. De weg er naar toe was aangegeven met kaarsjes en het kampvuur naast ons diende als bescherming en warmte. Daar hebben we met z'n tweetjes op een intieme en romantische manier de dag van ons leven overlopen en genoten we ten volle van elkaar in de Afrikaanse wildernis. Met een buik gevuld met lekker eten en vlinders van verliefdheid zijn we teruggegaan naar onze kamer waar we onze huwelijksnacht zijn ingedoken.

De dag nadien moesten we alweer afscheid nemen van Pondoro. Het was een erg emotioneel moment. Maar we hebben een reden om terug te gaan, want vier dieren van de "Big Five" hebben we gezien. En vijf maal zijn we op minder dan één minuut van een luipaard geweest. Dit dier is ons de hele reis te snel af geweest. Robbie, de manager van Pondoro, heeft dan ook het luipaard gekroond als "het spook van ons huwelijk". Een spook die we toch ooit eens in het echt willen zien!

Als we terugdenken aan 26 juli krijgen we beide een warm gevoel over ons. Dit was echt onze dag en deze was volledig gevuld met onze dromen

en wensen. Maar wij tweetjes hadden dit nooit alleen kunnen realiseren. Daarom ook een oprechte 'baie dankie' (Afrikaans voor hartelijk bedankt) aan onze families, Yolanda van Fundisa Weddings en Robbie, Lize en het personeel van Pondoro, voor deze speciale dag!



HUN WEDDINGPLANNER YOLANDA VAN FUNDISA WEDDINGS:

Hoewel het overgrote deel van mijn bruidsparen uit Nederland komt, weten ook steeds meer Belgische bruidsparen mijn website (www.fundisa-weddings.nl) te vinden. Gelukkig is er bijna geen verschil tussen het papierwerk met die van Nederlandse bruidsparen. En de Afrikaanse taal ligt zelfs nog dichterbij het Vlaams dan het Nederlands, dus Belgische bruidsparen kiezen er altijd voor om de trouwceremonie in het Afrikaans te houden om op deze manier een extra Afrikaans tintje aan hun bruiloft te geven.

Pondoro Game Lodge is absoluut een geweldige safari lodge, met prachtige ruime suites, heerlijk eten en een relaxte sfeer. Veel bruidsparen hebben hier al een romantische bruiloft gehad; mag ik binnenkort ook die van jullie er organiseren?

