

Als we er vroeger wel eens over praatte met mensen, zeiden wij altijd: "Nee hoor, wij gaan nooit trouwen. We hebben er niks mee". Maar na 10 jaar bij elkaar te zijn en om ons heen al heel wat bruiloften gezien te hebben, veranderden we van mening. "Nee nooit" werd ineens "Misschien" want we zagen om ons heen ook de leuke kanten van het trouwen. Het is toch een mooie ervaring en een moment dat je met zijn tweeën nooit zal vergeten. Alleen voor ons geen handje schudden, in de belangstelling staan en de stress. Wij wilden het op een hele andere manier doen! Met zijn tweeën!

TROUWEN!?! WIJ?

wie had dat ooit gedacht...

We gingen informatie op internet zoeken: "trouwen buitenland" en zo. Er kwamen verschillende mooie landen voorbij waar je op een prachtige manier kon trouwen, maar dat was het toch niet. We wilden trouwen in een bijzonder land, waar je ook nog veel kan zien en rondreizen.

Zuid-Afrika had al langer onze voorkeur om op vakantie naar toe te gaan. Je hebt daar prachtige natuur, veel dieren en het is een groot land. Na op Google gezocht te hebben, kwamen we op de site van Yolanda van Fundisa Weddings terecht (www.fundisa-weddings.nl). Dat sprak ons gelijk aan! Een mooie website en de accommodaties waar je kan trouwen zijn geweldig!

Een paar weken daarna gingen we naar de Vakantiebeurs in Utrecht. We liepen in de hal voor de "Afrika reizen" en zagen een stand met "Trouwen in Zuid-Afrika". We gingen zitten voor wat informatie en na vijf minuten kwamen we erachter dat we met Fundisa Weddings te maken hadden! "Dit had zo moeten zijn", dachten we. En alles wat Yolanda ons vertelde, sprak ons aan. Ze liet ons o.a. een boek zien waar je allemaal kon trouwen. Wij hadden al in gedachten dat we in een safari wildpark wilden trouwen. Yolanda had al snel "Garonga Safari Camp" als suggestie voor ons. Een sfeervolle lodge met maar zes luxe safari tenten op palen, waar de dieren zo onder je door lopen. Een geweldig idee! Een droom!

Na een paar weken dingen regelen stond alles vast. De trouwdatum zou 28 september 2011 worden. Dit was geen speciale datum voor ons, maar een goede tijd om naar Zuid-Afrika te gaan is september/oktober. En we hadden inmiddels een rondreis van vier weken, om ons trouwen heen, geboekt bij Club@frica. Bij deze reisorganisatie kan je je eigen reis samenstellen en dat sloot perfect aan bij onze trouwlocatie!

We hadden onze trouwplannen nog aan niemand verteld. We wilden dat alles eerst helemaal geregeld zou zijn, zodat we een kant en klaar verhaal met foto's konden laten zien. De reacties waren verschillend: van heel enthousiast tot "jammer dat we er niet bij zijn". Zeker voor ouders en schoonouders was dat even moeilijk. Maar na uitleg begrepen ze ook dat dit precies is hoe we het graag wilden doen en dat de manier waarop helemaal bij ons paste: met zijn tweeën, heel intiem en op de meest bijzondere locatie ooit! Geen stress vooraf en op de dag zelf niet de hele tijd in de belangstelling staan en rekening houden wie je wel en niet moet uitnodigen.

Vlak voor we op vakantie gingen, kregen we geregeld de vraag wat we aandeden met het trouwen. "Een simpel wit jurkje en broek met witte blouse" was dan ons antwoord. Maar in de week voor we weggingen, dachten we er toch anders over. "Misschien is het leuk als we een trouwjurk en een pak aandoen. En dat iedereen dat ziet op de foto's op ons feest als we weer terug zijn. Het zal voor iedereen dan een grote verrassing zijn". Maar waar zoek je een week voor je weggaat nog een trouwjurk? Maar uiteindelijk lukte zelfs dat nog!

Toen vertrokken we eindelijk naar Zuid-Afrika en bij aankomst was het al geweldig. Warm weer, prachtige natuur en erg vriendelijke mensen in de

guesthouses waar we verbleven tot we naar het Garonga Safari Camp gingen: wat een droom locatie! We zaten in de laatste tent, waar een boom voor stond waar allemaal apen in zaten! Dat was nog eens een leuk welkom. Voor ons liepen de dieren zo onder ons door; van groot tot klein wild.

De trouwdag zelf was geweldig! 's Ochtends vroeg om 6 uur gingen we op safari waar we leeuwen en een luipaard zagen! Daarna hadden we een heerlijke massage gevolgd door een lunch met olifanten voor je neus!

Na de lunch begon het pas echt. Kennismaken met de trouwambtenaar; een grappige man, die veel te vertellen had. We namen de trouwdienst door en hij legde uit wat we wanneer moesten zeggen. Niet alles wat hij zei ontielden we, maar het kwam allemaal goed!

Toen was het tijd om de trouwjurk aan te trekken en toen de fotograaf kwam werden er al meteen wat foto's bij onze tent gemaakt. Toen gingen we per open landrover naar het Sleep Out Deck. Een heel bijzondere locatie om te trouwen, zo op een houten platform in de bomen waar je uitkeek over een waterdrinkplaats.

Het was die dag erg warm, maar gelukkig stonden we heerlijk in de schaduw onder de takken van de boom. De ceremonie was een mooi verhaal in het Afrikaans, over elkaar voor de rest van ons leven steunen en alles delen. Daarbij kregen we Zuid-Afrikaanse trouwgeschenken, zoals een deken om elkaar de rest van ons leven warm te houden en geborgenheid te geven. Met het moment van "ja" zeggen, pikten we stiekem toch een traantje weg.

Na de toast en wat foto's maken reden we weer terug naar de lodge waar we nog een heerlijke taart kregen. Daarna konden we lekker relaxen en de dag overdenken in het Bush Bath, met champagne erbij!

Langzaam ging de zon onder en kwamen de sterren te voorschijn. Wat hebben we toch een goed leven, dachten we meerdere malen. Als afsluiting van deze onvergetelijke dag hadden we een privé diner bij het zwembad met kwakende kikkers om ons heen. Die kwaakten zo luid dat we maar ophielden met praten. Maar wat maakte het uit, we hadden toch al alles tegen elkaar gezegd deze dag!



