



Op de dag van het huwelijk gingen we er 's morgens samen te paard op uit. Wat konden we dicht bij het wild komen en wat was het fijn zo in de bush. Opeens stond daar een gedekt tafeltje, twee stoeltjes en heerlijke drankjes - de ultieme manier om nog even samen te zijn voor we de trouwceremonie zouden gaan beleven.

TROUWEN IN HET BETOVERENDE ZUID-AFRIKA!

Onze eerste reis samen ging naar zuidelijk Afrika. De liefde bloeide op, niet alleen voor elkaar maar ook voor dit prachtige continent. Toen we besloten te trouwen was de keuze voor waar we dat wilden doen, dan ook niet zo moeilijk.

We wilden geen grootse en meeslepende bruiloft waar je de hele dag handjes schudt, moe in slaap valt en op de foto's nog eens ziet wie er waren. We wilden het klein houden, maar als het even kon wel met wat familie en een paar goede vrienden.

Natuurlijk kan dat ook gewoon in Nederland, maar dit was de uitgelezen mogelijkheid om onze meest dierbaren te laten zien, voelen, proeven en ruiken waarom wij zo van Afrika houden: 's morgens in alle vroegte in een jeep op zoek naar de katachtigen die we 's nachts zo dichtbij hadden gehoord. Langzaam een giraf naderen die met z'n lange nek tot de bovenste blaadjes van de bomen reikt, één oog gericht op die gekke gasten in een jeep. De gazelles in alle soorten en maten die gracieus springend aan je voorbij komen. Maar ook de vriendelijkheid van de mensen en het heerlijke Afrikaanse eten dat zo kleurrijk in mooie grote schalen wordt opgediend. De geur van de dieren en kruiden in de bush terwijl 's morgens de dauw nog boven het landschap hangt.

We hadden niet zo heel veel wensen, laat de natuur haar werk maar doen. Wel hadden we rekening te houden met mensen die minder bereisd zijn en

met kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 5 jaar! Tijdens het zoeken naar een geschikte trouwlocatie stuitte we op internet op de website van Fundisa Weddings en daar legden we wat vragen neer. Het telefoongesprek met Yolanda dat bijna gelijk daarop volgde, was gezellig en Yolanda was enorm enthousiast. Op onze vraag waarom we in Madikwe Game Reserve dezelfde trouwambtenaar zouden gebruiken als in Welgevonden Game Reserve terwijl dat, zeker voor onze Hollandse begrippen mijlenver uit elkaar ligt, kwam het antwoord 'omdat dat een betrouwbare is...'. Toen waren we om.

We hadden inderdaad tijdens een eerdere reis de ervaring opgedaan van wachten, wachten en nog eens wachten maar zonder resultaat. Destijds was dat geen probleem, we waren met een reisorganisatie, hoefden zelf niets te regelen en konden heerlijk bij een boom onderuit zakken tot er een oplossing kwam. Nu leek ons dat vooruitzicht toch een stuk minder aantrekkelijk als het om je eigen bruiloft gaat waar iedereen speciaal voor naar Zuid-Afrika zou komen. Ook het feit dat we zelf de papierwinkel niet hoefden te regelen vonden wij ideaal.

Met 27 personen, onder wie 6 kleine kinderen, reisden we eind april 2012 af naar Johannesburg. Daar kwam iedereen bij elkaar om op 1 mei door te reizen naar Ant's Nest en Ant's Hill in het Waterberg Game Reserve. Yolanda had goede ervaringen met deze lodge(s), juist ook gelet op de kleine kinderen. Om die reden waren uiteindelijk zowel Madikwe als





Welgevonden afgevallen. Bij aankomst in Ant's Nest was binnen mum van tijd onze bagage verspreid over de kamers en onze trouwkleiding en ringen in ontvangst genomen. Wij hoefden alleen maar te genieten met een heerlijke verkoeling aan de rand van het zwembad, terwijl de staf ons toezong. Wat een prachtige maar ook super relaxte ontvangst was dat. En eigenlijk typeerde deze ontvangst ons hele verblijf: de heerlijke ontbijten, goede lunches en super verrassende diners regen zich aaneen. Onderbroken door een game drive, een duik in het zwembad, een rit op een paard (want dat kan hier ook) of door het mulle zand zwoegend op een mountainbike.

De 'bush homes' van Ant's waren prachtig. De kamers van Nest liggen allemaal aan een mooie groene tuin met mooie bomen en bloemen die het zwembad omringen. Er is een muurtje om te voorkomen dat de dieren de tuin in wandelen waardoor het voor de kinderen een waar speelparadijs is. Bij Hill liggen de (romantische) kamers verspreid en ze hebben bijna allemaal uitzicht op het mooie dal waar de wilde dieren aan je voorbij wandelen. Ook hier is er een mooi zwembad en heerlijke speelruimte.

Beide lodges hebben een sfeervol hoofdgebouw, waar de dag begint met warme thee en koffie voor de game drive vertrekt en waar het laatste glaasje Amarula voor het slapen gaan wordt genuttigd, bij het haardvuur. Maar ook al is de omgeving nog zo mooi, het zijn de medewerkers die het verschil maken. En wat is het een geweldige groep mensen, zowel voor de volwassenen, maar ook voor de kinderen. Het ene moment staan ze in de keuken of zorgen ze voor je kamer, het andere moment is er tijd om op de kinderen te passen of gewoon lekker met ze te spelen.

Op de dag van het huwelijk, in het midden van de week, gingen we er 's morgens samen te paard op uit. Wat konden we dicht bij het wild komen en wat was het fijn zo in de bush. Opeens stond daar een gedekt tafeltje, twee stoeltjes en heerlijke drankjes, de ultieme manier om nog even samen te zijn voor we de trouwceremonie zouden gaan beleven.

Tijdens de lunch hadden we een ontmoeting met Jannie, onze trouwambtenaar en Karien, onze fotografe. In het Afrikaans maakten we kennis en bespraken we hoe wij de ceremonie graag zouden zien. Martijn, een vriend van ons en dominee, zou samen met Jannie de ceremonie doen en ondanks dat ook zij elkaar die dag voor het eerst zagen, liep het naadloos in elkaar over. Het maakte de ceremonie erg bijzonder en persoonlijk.

Toen het eindelijk zo ver was kreeg de bruid haar boekje dat bestond uit een enkele King Protea, de nationale bloem van Zuid-Afrika. Deze paste precies bij de simpele, natuurlijke bruiloft die we voor ogen hadden toen we hieraan begonnen. En ook de ringen waren op heel natuurlijke wijze erg mooi opgemaakt, zonder gevaar van verlies als Quint, onze driejarige zoon, ze zou komen brengen.

Hoewel we eerder hadden gekozen om de ceremonie op het prachtige houten dek van Hill te houden, was de schaduw van de grote bomen bij de hete middagzon zo aanlokkelijk dat we op het laatste moment nog uitweken naar de tuin, waar we werden omringd door gekleurde bloemen. Na de ceremonie verplaatsten we ons naar het 'pool house' omdat de trouwakte onder een dak moet worden getekend. Ook de vingerafdrukken hebben we daar op de officiële documenten gezet. En onze zonen, Quint en Milo, hadden hun eigen akte waarop ze hun vingerafdrukken mochten zetten als getuigen van papa's en mama's bruiloft.

Na een kleine verkoeling was er een game drive in een prachtig versierde

toast op ons stond te wachten en waar de foto's werden gemaakt. Een dag eerder hadden we een paar locaties bekeken en deze mooie open plek in het olifantsgras uitgekozen. Dat deze keuze een goede was, bleek toen we aan kwamen rijden. Een lange witte tafel onder een mooie boom, precies zoals we voor ogen hadden gehad, lekkere hapjes en drankjes maar natuurlijk ook de taart die 's morgens was opgehaald bij de bakkerij, oftewel 't Koekiebliek en die de rit door de bush wonderbaarlijk goed had overleefd. Dit tafereel werd beschreven door een zoon die langzaam onderging maar waar we juist door de openheid van de plek nog lang plezier van hadden. Zowel voor de temperatuur, maar ook voor het maken van de foto's.

Toen het al donker was reden we terug naar de lodge waar de staf, mooi aangekleed, ons zingend en dansend ontving. Het diner, van vis en vlees, nationaal en internationaal, uitgeserveerd en buffet, was heerlijk en vooral ook op alle fronten een goede combinatie. En terwijl de kinderen op bed lagen en de kindermisjes een oogje in het zeil hielden, dansten de volwassenen, samen met de staf, tot in de vroege uurtjes. Les, onze ranger, die zich tijdens het huwelijk ook nog eens ontwikkelde als een meestervideograaf, heeft alles vastgelegd zodat we ook nu nog regelmatig kunnen nagenieten van deze speciale vakantie. Er is door deze reis een hele bijzondere groep mensen ontstaan die iets samen hebben gedeeld, wat zich nooit meer op deze meesterlijke wijze zal herhalen.

Wij zijn de staf van Ant's, Yolanda van Fundisa Weddings en onze gasten ontzettend dankbaar voor deze ONCE IN A LIFETIME EXPERIENCE – met hoofdletters.

Baie dankie, Suzanne & André.



HUN WEDDINGPLANNER YOLANDA VAN FUNDISA WEDDINGS

(FOTO RECHTS BOVEN):

"Wat heb ik genoten van het mogen organiseren van de bruiloft van Suzanne & André. En als weddingplanner is het altijd extra bijzonder als er veel gasten mee komen, zeker als er ook zeer jonge kinderen mee gaan. Je moet tenslotte met iedereen goed rekening houden. Het bruidspaar had enkele eigen ideeën maar stond ook open voor suggesties, waardoor het een zeer mooi en gevarieerd programma is geworden. En zeker met een bruiloft is het extra bijzonder als je de accommodatie af kan huren, zodat je tijdens het verblijf geen rekening met anderen hoeft te houden en waardoor alles om jullie en je gezelschap draait. De beide bush homes van Ant's zijn romantisch, de faciliteiten en safari activiteiten zeer goed en de klantgerichtheid van de medewerkers maken het helemaal af.