

“Ik wilde al zo lang dat papa en mama gingen trouwen. Ik wilde dat we allemaal dezelfde achternaam zouden hebben... De dagen daarna kon ik het nog niet geloven, ik vroeg steeds “is het écht waar, ik denk steeds dat het een grapje is”.

ONZE TROUWDAG IN “WELGEVONDEN”!

Na 10 jaar samenwonen, besluiten we met oud en nieuw 2010 dat we gaan trouwen. Wanneer, waar en hoe, dat weten we dan nog niet. We hebben wel altijd gezegd “als we ooit gaan trouwen dan willen we op huwelijksreis naar Afrika”. En we wilden het trouwen geheim houden, ook voor onze kinderen Pim en Fieke. De kinderen kregen geen vrij van school om met ons op huwelijksreis te gaan en daarom moesten we alles plannen in de zomervakantie van 2011.

Na verloop van tijd ontstond het idee om in Zuid-Afrika te gaan trouwen, maar hoe pak je zoiets aan? Na even Googlen op “trouwen in Zuid-Afrika” kom je al snel op de site van Yolanda van Fundisa Weddings terecht. Na één mailtje naar Yolanda met de mededeling dat het huwelijk geheim moest blijven, belde Yolanda me altijd heel discreet onder schooltijd. Na regelmatig contact per mail of telefoon en na een persoonlijk gesprek werd het huwelijk steeds concreter. Yolanda vertelde over de mogelijkheden en wij over onze wensen en zo kwamen we op het idee om in de bush van wildreservaat “Welgevonden” te gaan trouwen. Pitse, een luxe safari lodge, was wel heel erg bijzonder, want we hadden deze voor ‘alleen gebruik’ met alleen ons vieren. Er was één familie unit met twee aparte slaapkamers en badkamers en dus heel erg geschikt voor ons gezin. Yolanda ging informeren of de ambtenaar van de burgerlijke stand en de fotograaf op 15 juli beschikbaar waren en of de lodge beschikbaar was van 14 t/m 17 juli. Toen kwam het goede bericht dat alles door kon gaan zoals wij wilden en was onze trouwdatum, vrijdag 15 juli, een feit.

Dochter Fieke (9 jaar): *“We hadden veel zin in onze vakantie naar Zuid-Afrika. Als we net een dag in Pretoria zijn, vertellen papa en mama ons dat ze groot nieuws hebben. Pim dacht nog even dat we een derde kindje kregen en ik zat vol spanning te wachten. Mama liet de trouwringen zien en toen wist ik het al. Ik vond het zo leuk dat ik mama direct om de nek vloog; ik wilde al zo lang dat ze gingen trouwen. Ik wilde dat we allemaal dezelfde achternaam zouden hebben..... De dagen daarna kon ik het nog niet geloven, ik vroeg steeds “is het écht waar, ik denk steeds dat het een grapje is”.*

Donderdag 14 juli arriveren we in Vaalwater, een dorpje in de provincie Limpopo. We bellen Pitse lodge dat we er bijna zijn. Ze vertellen dat we vier kilometer na de benzinepomp en de supermarkt linksaf een zandpad in moeten gaan en dan na ongeveer een uur rijden zou daar de zuidpoort van privé wildreservaat “Welgevonden” zijn. Lekker op zijn Afrikaans, maar het klopte wel en we zien Haydn, de ranger, al met zijn open jeep staan wachten. We parkeren onze huurauto in een soort kooi (garage) met hangslot en stappen met onze bagage bij Haydn in de jeep. Op weg naar de lodge komen we als eerste dier een neushoorn tegen en verder nog impala's, springbokken, zebra's en gnoes. Wow wat een entree!! Aangekomen bij de lodge staan Christie (vrouw van Haydn) en het voltalige team ons welkom te heten. Wat een ontvangst. En wat een geweldige mooie lodge; het uitzicht vanaf het terras is echt adembenemend. We staan een paar meter van een kudde antilopen af, die bij de water-

drinkplaats staan. Hier word je echt stil van. Een uitgebreide lunch staat klaar en daarna vertrekken we voor een eerste game drive. We gaan ook enkele plekken bekijken waar we de volgende dag willen gaan trouwen. Eén plek vinden we écht heel bijzonder want het heeft een enorm uitgestrekt uitzicht. Geweldig! Zo met de ondergaande zon, een schitterend plaatje. We zien ook 2 mannetjes olifanten met elkaar spelen in het open veld, heel indrukwekkend. Als de zon onder is, gaan we nog (nacht)dieren spotten met een grote lamp, je ziet dan direct hun ogen glinsteren in het licht en dat valt goed op. Heel leuk en spannend.

De kinderen hadden van Haydn een game drive boek gekregen waar ze alles in konden noteren. Alle dieren stonden er in beschreven en zij konden dan nog invullen of ze er een mannetje of vrouwtje van gezien hadden en om hoe laat dat was etc. Dit boekje is de hele vakantie heilig geweest en ging mee op iedere game drive.

Vrijdag 15 juli 2011 – Onze Trouwdag.

's Morgens om 7 uur vlug een kopje koffie met een Afrikaans koekje en daarna de jeep in om weer dieren te gaan spotten. We zien die ochtend weer van alles, maar het meest bijzondere zijn toch wel de leeuwen. Hayden ziet een impala achterom kijken en als hij met zijn verrekijker kijkt waarom de impala achterom keek, ziet hij in de verte een leeuw. Het blijken twee vrouwtjes en twee jonge mannetjes leeuwen te zijn. We hebben ze een tijd lang kunnen volgen en van heel dichtbij gezien. Rond 10 uur zijn we weer terug op de lodge om te ontbijten en daarna hebben we tijd voor onszelf. Tijdens de lunch schuiven de trouwambtenaar en de fotograaf bij ons aan en we maken op een ongedwongen manier kennis met elkaar. Het werd tijd om ons te gaan omkleden, want we wilden vooraf ook nog wat foto's maken.

Christie en 3 personeelsleden gaan alvast vooruit om alles klaar te zetten in de bush. Even later komt Haydn vertellen: “haast je maar niet, want er staat een grote olifant op jullie trouwplek en die is een beetje boos en wil maar niet weg gaan”. Ze besluiten om ca. 200 meter verderop alles dan



ONZE TROUWDAG!

maar klaar te zetten voor ons. Na een kwartiertje gaan wij de jeep in op weg naar onze nieuwe trouwplek en onderweg komen we nog de grote mannetjes olifant tegen op onze eerst bedachte trouwplek. We rijden hem voorbij en de nieuwe trouwplek blijkt zeker zo mooi. Er staan stoelen voor ons vieren klaar en de trouwambtenaar gaat op een grote steen staan en wij hebben een geweldig uitzicht. Het was heel bijzonder: want de trouwambtenaar had een hele toepasselijke toespraak over “de Big Five” in relatie met het huwelijk. De kinderen gaven de ringen aan ons, die heel mooi in een struisvogelei lagen. Na het ontkurken van de champagne werd de bruidstaart (versiert met stekelvarkenspinnen) aangesneden. We hebben daar heerlijk van elkaar, de natuur en het lekkers genoten. De fotograaf heeft nog hele leuke foto's gemaakt en alles is gelukkig ook op film gezet door Haydn, want het lijkt allemaal zo onwerkelijk.....

Op de terugweg naar de lodge komen we meneer de olifant weer tegen en hij weigert van het zandpad af te gaan als wij eraan komen. “Nog een paar leuke foto's nemen” dachten we toen nog. Maar als hij op ons afloopt wordt de ranger gedwongen de jeep in zijn achteruit te zetten. Dan gaat de oli-fant een stukje opzij, maar komt weer op ons af flapperend met zijn grote oren, dus gaan we weer een stukje achteruit. Na twee keer is het nog steeds leuk maar wel spannend. Maar na drie keer worden we allen stil. Toen we voor de vierde keer achteruit reden was het spanning ten top. Gelukkig draaide de olifant even richting de bomen en toen scheurde we hem voorbij. Voor alle partijen was het een spannend moment geweest om nooit meer te vergeten.

We passeren ook weer de plek waar we eigenlijk hadden willen trouwen en daar was de olifant duidelijk bezig geweest; vele kapot getrokken takken lagen op de grond. We hebben er nog enkele foto's genomen en toen reden we snel terug naar de lodge om het officiële gedeelte van het trouwen af te ronden. We komen aan en direct met ons ook een neushoorngezin dat juist bij de drinkplaats van de lodge water komt drinken. Niet alleen de neushoorns stonden ons op te wachten maar ook het voltallige personeel, die voor ons een speciaal Afrikaans bruidslied ten gehore brengt. Waar ze dan zo mooi ritmisch bij dansen, dat het lijkt alsof hun danspassen de begeleidende muziekinstrumenten zijn. Helemaal geweldig, zo verrassend ook allemaal.

Het tekenen van het trouwboek moet voor de wet binnen gebeuren. Als we naar binnen lopen staat de muziek op die wij graag wilden horen tijdens het tekenen van de huwelijksakte. De openhaard brandde en iedereen was weer ontspannen en er werd veel gelachen. Onze kinderen mochten nog niet “de officiële getuigen” zijn omdat ze daar te jong voor zijn, maar wij hadden zelf voor hen ook een soort trouwakte opgesteld, zodat zij ook iets moesten ondertekenen en ook hun vingerafdruk erop werd gezet. Haydn en de fotograaf waren onze officiële getuigen. Natuurlijk omdat zij ook getuigen waren van de huwelijksluiting maar zeker ook doordat zij erbij waren met het spannende avontuur met de olifant, voelde het zelfs vertrouwd dat zij onze getuigen waren. Na nog een glas champagne namen we afscheid van de trouwambtenaar en de fotograaf en werden we uitgenodigd in de Boma voor ons huwelijksdiner. We kletsen daarna nog na met Haydn, die met ons het glas komt heffen op een indrukwekkende dag en de kinderen vallen in slaap bij het vuur. Wanneer we later onze slaapkamer betreden is er weer een verrassing: de vloer licht vol met rozenblaadjes en het bad staat klaar met daarin bloemen en een fles champagne staat in de koeler op de badrand. We maken de openhaard aan in de slaapkamer en genieten nog na van onze hele bijzondere huwelijksdag. Enkele uren later worden we gewekt door leeuwengebrul, echt heel apart. En het klinkt ook verdacht dichtbij. We schuiven de gordijnen open en hebben een bijzonder mooi uitzicht over de vlakte bij volle maan. De volgende morgen laat Haydn ons de voetsporen van een grote mannetjesleeuw zien, die over het pad bij de lodge heeft gelopen.

Zaterdag 16 juli wilden we graag een ‘dag game drive’ maken. We slapen wat uit en na het ontbijt vertrokken we om 9 uur naar een andere gedeelte

van “Welgevonden”. Het was daar heuvelachtiger en meer bebost en hier zie je dan ook ander soort dieren. We hebben koffie gedronken met het uitzicht op een hele kudde zebra's en giraffen. En later op de dag hadden we een lunch bij de baboons: deze apen zijn hier helemaal niet gewend dat mensen eten achterlaten en daarom komen ze ook niet op je af. Dit is één van de grote voordelen van een privé wildreservaat want de dieren worden echt in hun waarde in de natuur gelaten en er rijden hier ook geen gasten rond zonder ranger. Als we twee minuten langer hadden geluncht, hadden we de twee buffels niet gezien die juist op dat moment de berghelling afliepen en het hoge gras in verdwenen. We hebben écht veel dieren gezien en zeiden dan steeds “Lucky Day”.

De volgende dag hadden we nog een ochtend game drive en na het ontbijt namen we afscheid met een lach en een traan van het voltallige team. We kunnen iedereen aanraden om bij Pitse Lodge te verblijven en te trouwen. Wij kijken terug op een geweldige bruiloft en een super weekend hier. Haydn en Christie bedankt voor alles en niet te vergeten Yolanda die ons op deze trouwlocatie wees. Knap staaltje werk van jou Yolanda, want wij waren de eersten die daar trouwden en het was super geregeld allemaal en tot in de puntjes verzorgd. Nu we thuis zijn beseffen we pas écht, op wat voor bijzondere manier wij getrouwd zijn.

Zoon Pim (10 jaar): “Ik heb een fantastische zomervakantie in Zuid-Afrika gehad. Ik heb heel veel dieren gezien in het wild. En tijdens de huwelijksreis ook nog enkele wilde dieren die in een opvangcentrum zaten. Die hebben we zelfs mogen aanraken, zoals olifanten, leeuwen, slangen en cheeta's, dat vond ik heel leuk. Ik vond het trouwen het leukste van de vakantie omdat wij toen helemaal alleen in Pitse Lodge waren. Ook de olifant die ons er niet doorliet, vind ik leuk (toen niet, toen was het super spannend).”

Hun weddingplanner Yolanda van Fundisa Weddings

“Wat heb ik een bewondering voor Tiny & Willibrord gekregen, dat ze zo maar hun huwelijk geheim konden houden. Het komt wel vaker voor dat het bruidspaar ervoor kiest om ‘stiekem’ te trouwen zodat vrienden, familieleden, collega's etc. van niets weten. En soms ook hun ouders zelfs niet. Vaak ben ik dan de enige die van hun trouwplannen afweet, wat mij altijd een speciaal gevoel geeft. Maar dat je je bruiloft ook geheim kan houden voor je eigen twee kinderen die mee op reis gaan, dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Regelmatig vroeg ik Tiny of ze het nog steeds geheim konden houden en dan was het antwoord “Ja hoor, we genieten samen van de voorpret”. En Pitse safari lodge is inderdaad een heel bijzonder accommodatie in de zin dat je de lodge niet per kamer kan boeken maar hem altijd in z'n geheel afhuurt, ook al kom je samen. Zo heb je nooit andere gasten op de lodge waar je toch rekening mee moet houden. Echter je betaalt niet voor de leegstaande kamers en met hoe meer mensen je komt hoe goedkoper het verblijf er wordt. Ideaal toch.....”





