



Wow, dit is toch wel het echte 'Out of Africa' gevoel. Alle huisjes hebben een groot balkon waarvan je de waterdrinkplaats ziet liggen. Er lopen wel eens olifanten voor de huisjes langs en ook op de balkons kunnen er dieren komen. De volgende morgen ontstaat er grote hilariteit als mijn schoonvader in hun huisje de gordijnen open doet en oog in oog staat met een aap. Ja, we zitten hier echt in de bush en dat zullen we weten ook.....

TROUW IN SUID-AFRIKA

JA, EK WIL!

HET IDEE: Met trouwen waren we eigenlijk helemaal niet bezig. We waren al jaren samen, hadden een huis gekocht en wat zou trouwen dan nog toevoegen? Hoewel het ons steeds vaker werd gevraagd of het niet eens tijd werd om te gaan trouwen. Maar ja, een traditionele bruiloft trok ons helemaal niet: huwelijk in het gemeentehuis, foto's maken, eten en tot slot een feest.

Nee, dat was niet wat wij onder 'de mooiste dag' verstaan. Het idee om het huwelijk totaal anders te doen, kwam boven tijdens een vakantie in een warm land. We zaten buiten bij kaarslicht aan het water te eten en toen dachten we allebei hetzelfde: "dit was precies de juiste ontspannende sfeer die wij voor ogen hadden bij een huwelijk". Toen kwam de vraag waar we in een mooie omgeving, gemoedelijke sfeer en op informele manier konden trouwen. Dat was voor ons allebei niet moeilijk te verzinnen, want sinds onze eerste reis naar Zuid-Afrika in 2003 hadden we allebei een voorliefde voor dit land. En wat is nou mooier dan je mooiste dag met je naaste familie te vieren in de sferen van het mooiste land dat we kennen?

We zochten op internet en kwamen gelijk op de website van Fundisa Weddings. Na ons eerste gesprek met Yolanda wisten we het zeker: dit gaat het worden! Ze vraagt wat onze wensen zijn, wat we verstaan onder het Afrika-gevoel en wat voor soort bruiloft we in gedachten hebben. We willen in een malaria-vrij gebied trouwen en het Afrika-gevoel is voor ons 'safari'.

Het was ons al snel duidelijk dat Mhondoro Lodge onze trouwlocatie zou worden. We kunnen de hele lodge afhuren, want het bestaat 'maar' uit 4 huisjes. We kunnen trouwen bij de waterdrinkplaats waar veel dieren komen en de lodge ligt midden in een natuurgebied. Dit is het!

DE VOORPRET

We wilden wel dat onze naaste familie meeging, dus dat betekent dat we uiteindelijk met zeven personen op reis gaan. De familie moesten we van tevoren natuurlijk wel inlichten. Immers, de paspoorten moeten in orde gemaakt worden. Ook hebben we een boekje voor onze gasten gemaakt met alle informatie erin. Op de eerste bladzijde het verhaal dat we nu toch eindelijk gaan trouwen en uit de bladzijden erna blijkt pas waar we allemaal naar toe gaan. Op een zondag in oktober is het dan zo ver. We geven onze reisgenoten het boekje en ze mogen de eerste bladzijde lezen. De reactie is 'Oh wat leuk! Wanneer gaan jullie trouwen?' 'Op 26 februari, op een maandag'. 'Oh wat een vreemde dag' en 'Hé en het is in Afrikaanse sferen; gaan we naar de Beekse Bergen of zo?' 'Eh nee, jullie moeten zorgen dat je een geldig paspoort hebt en dat je verlof op kunt nemen, want jullie gaan een ruime week met ons mee naar Zuid-Afrika'. En toen was het een hele tijd stil...

Het moeilijkste kwam nog, want we wilden het voor onze overige familie en vrienden geheim houden totdat we terug waren. Dat betekende dat we





alle zeven nog een paar maanden onze mond moesten houden. Het was heel moeilijk, maar het is iedereen gelukt. Ruim voor vertrek namen we met Yolanda alles nog een keer door: welke taart, welke drank om mee te toasten, fotograaf, bruidsboekje etc. Alles werd door haar geregeld, dus wij hoefden alleen de koffers in te pakken en we konden met een gerust hart het vliegtuig instappen naar Zuid-Afrika.

HET VERTREK

Eindelijk, het is zover. We verzamelen bij ons thuis en gaan gezamenlijk met een taxi-bus naar een hotel vlakbij Schiphol. We vliegen 's morgens vroeg en we hebben geen zin om de volgende ochtend te stressen vanwege de files. De volgende ochtend worden we door het hotel naar Schiphol gebracht. Na een rechtstreekse vlucht naar Johannesburg komen we laat in de avond aan in Johannesburg. Een taxi brengt ons naar ons guesthouse in Pretoria. We zijn nog wat duf van de vlucht en willen automatisch aan de passagierskant instappen. Dan zien we de chauffeur heel raar kijken. Oh ja, ze rijden hier aan de linkerkant. Wij moeten aan de andere kant instappen! Het guesthouse is schitterend, met mooie, ruime kamers en heerlijke bedden. We slapen dan ook prima. Als we de volgende ochtend wakker worden, beseffen we pas echt dat we in Zuid-Afrika zijn. Het is heerlijk weer, de zon schijnt en de lucht is blauw. Dit belooft veel goeds voor de rest van de reis. Na het ontbijt vertrekken we naar Mhondoro Lodge. We zullen daar drie nachten slapen en niet te vergeten ons huwelijk beleven.

MHONDORO

Met een busje worden we naar het Welgevonden Game Reserve gereden waar Mhondoro Lodge in ligt. Bij de hoofdingang van het reservaat staat de jeep van Mhondoro ons al op te wachten. Maar voordat we naar de lodge rijden, krijgen we eerst nog wat lekkere hapjes en wat te drinken. Ook komt onze trouwambtenaar, Jannie, even langs voor een kennismakingsgesprek. Hij wil graag weten wat voor soort bruiloft we in gedachten hebben: zijn we gelovig, willen we het heel formeel of juist informeel houden. We hebben een gezellig gesprek met Jannie en we zien de bruiloft met een gerust hart tegemoet.

Dan wordt het echt tijd om richting de lodge te gaan. We rijden door het wildreservaat en de ranger, Ryan, maakt er gelijk een echte safari van. We zien dan ook al snel een paar giraffen en zebra's. Wat blijft het toch heel indrukwekkend om de dieren in het echt te zien. Bij de lodge worden we welkom geheten door de gehele staff. Daarna worden we allemaal naar onze huisjes gebracht. Wow, dit is toch wel het echte 'Out of Africa' gevoel. Alle huisjes hebben een groot balkon waarvan je de waterdrinkplaats ziet liggen. Er lopen wel eens olifanten voor de huisjes langs en ook op de balkons kunnen er dieren komen. We weten zeker dat er bij ons op het balkon een dier is geweest. We weten niet precies wat, maar het heeft een echte 'grote boodschap' voor ons achter gelaten. De volgende morgen ontstaat er ook grote hilariteit als mijn schoonvader in hun huisje de gordijnen open doet en oog in oog staat met een aap. Aan het ontbijt wordt hierom smakelijk gelachen. Ja, we zitten hier echt in de bush en dat zullen we weten ook. De medewerkers van Mhondoro leggen ons werkelijk waar in de watten. 's Morgens (vroeg!) kunnen we voor de game drive thee drinken en iets kleins te eten nemen. Dan volgt een game drive van zo'n twee tot drie uur om zoveel mogelijk wilde dieren te vinden. Halverwege de game drive is

het tijd voor een koffie en theestop. Na terugkomst staat een uitgebreid en heerlijk ontbijt klaar. Het eind van de ochtend en een groot deel van de middag kunnen we vrij besteden: lekker lezen, luieren, zwemmen etc. Dan staat er rond vier uur een kleine high tea op het programma. Daarna weer een game drive van zo'n twee tot drie uur. Halverwege krijgen we weer wat te drinken en te snacken. Het laatste deel van de rit is in het donker, dus zet de ranger de grote zoeklamp aan om het wild te kunnen 'spotten'. Dat is best spannend hoor, want soms staat er ineens iets naast de jeep. Bij terugkomst op de lodge kunnen we aan tafel voor het diner. Ook dit is weer uit de kunst; wat een heerlijkheden worden er geserveerd! We tafelen nog even na en dan worden we door de rangers, gewapend met geweer, naar onze huisjes gebracht. We krijgen op het hart gedrukt om 's nachts niet alleen rond te gaan lopen, want er kunnen nou eenmaal wilde dieren bij de lodge zijn.

DE TROUWDAG

Ook deze dag begint weer heel vroeg met een game drive. Halverwege zien we voetstappen van een leeuw in de modder. Een leeuw hebben we nog niet gezien, dus de ranger besluit de sporen te volgen. We rijden een stuk met de sporen mee en dan... zitten we helemaal vast in de modder. We kunnen werkelijk waar geen kant meer op, want de wielen zitten tot aan de as in de modder. We besluiten van de nood een deugd te maken, dus de koffie en thee komt tevoorschijn. Maar toch zit in ons achterhoofd constant het idee dat de leeuw(en) misschien nog wel in de buurt kunnen zijn. In de verte zien we een groepje zebra's weglopen. Het zal toch niet... Na een tijdje komt er een andere jeep aan en die trekt onze jeep uit de modder. We vervolgen onze game drive weer (met onze volledige groep, want de leeuw zijn we gelukkig niet tegen het lijf gelopen). Bij terugkomst op de lodge staat weer een heerlijk ontbijt klaar, we hebben honger gekregen van dit avontuur. Wie kan nou zeggen dat de trouwdag op zo'n manier is begonnen, dat is toch wel uniek. Na het ontbijt gaan we weer naar onze eigen huisjes om te relaxen. We zien vanaf ons balkon dat de staff al druk bezig is om alles klaar te zetten bij de waterdrinkplaats.

Rond twee uur komt de fotograaf en ook Jannie, onze trouwambtenaar, om alle papieren met ons door te nemen en we kunnen alvast wat formulieren ondertekenen. Vervolgens gaan we weer naar ons huisje om ons om te kleden, zodat we om vier uur helemaal klaar zijn voor de ceremonie. Sander mag als eerste met de jeep naar de waterdrinkplaats, en daar blijkt de rest van de familie al te zijn. Dan mag ik in de jeep naar de drinkplaats, gelukkig is de jeep schoongemaakt na het modderbad van vanmorgen. Er staan tafels met parasols en stoelen voor iedereen, de taart en de champagne (zonder alcohol, want dat vinden we niet lekker) staan al klaar. Ook staan er drie sporen in de grond, dat is toch ook wel een mooi en Afrikaans gezicht. Halverwege de trouwceremonie begint het te onweten en vallen er druppels. We kunnen nog net droog 'ja' zeggen en de felicitaties van de familie in ontvangst nemen. Maar dan wordt de taart en drank snel naar binnen gebracht. Wij worden in de 'Just Married at Mhondoro' jeep naar de lodge gereden. Als we binnen zijn breekt het los, het komt met bakken uit de hemel. Eén voordeel: in Zuid-Afrika zeggen ze dat regen op je huwelijksdag betekent dat je huwelijk gezegend is. Nou ja, daar hopen we dan maar op. Binnen proosten we op onze bruiloft en snijden we de taart aan. Mmmm, die is ook al zo lekker. Dan moeten wij en de getuigen



de trouwakte tekenen. Daarna is het weer tijd voor wat lekkere hapjes en wat muziek. Eigenlijk zouden we nu nog een game drive maken, maar dat gaat helaas vanwege het slechte weer niet door. Nou ja, dan maken we het maar gezellig in de lodge. Het trouwdiner is ook weer een hele happening. De kok heeft allerlei authentieke Zuid-Afrikaanse gerechten klaargemaakt. Het ene gerecht is nog lekkerder dan het andere. En naar Afrikaans gebruik mogen we alle gerechten met onze handen eten. De staff heeft nog wat Afrikaanse liederen voor ons ingestudeerd en ze maken er een mooie act van. We vinden het allemaal prachtig, wat een werk hebben ze overal van gemaakt. Na het eten en het natafelen wordt het toch echt tijd om weer richting onze huisjes te gaan. We komen in ons eigen huisje aan en ons bed is versierd. Er staat ook nog wat te drinken en er ligt een leuk aandenken van de lodge. We praten nog wat na en komen tot de conclusie dat, ondanks het mindere weer, deze huwelijksdag onze verwachtingen heeft overtroffen.

DE DAGEN ERNA

De ochtend erna staan we wat later op dan normaal. Vandaag geen game drive en erna ontbijt, maar nu eerst ontbijt en dan een game drive richting de uitgang van het park. We ontbijten weer uitgebreid, inclusief de rest van de bruidstaart die is overgebleven. Jammer dat we die niet mee kunnen nemen, want wat smaakt die goed. We hebben allemaal geen zin om vandaag alweer weg te gaan, want wat is het hier heerlijk! Na het ontbijt nemen we uitgebreid afscheid van de staff en we worden op ons gemak met de jeep naar de uitgang van het park gebracht. Onderweg worden we nog getrakteerd op een moeder-neushoorn met kleintje. Bij de uitgang staat een busje te wachten dat ons naar de luchthaven van Johannesburg brengt. Vanaf Johannesburg vliegen we naar Kaapstad, want daar blijven we ook nog een paar dagen. We verblijven daar in een heerlijk privéhuus met zwembad en we hebben een huurauto. We vermaken ons dan ook prima met uitstapjes naar onder andere Robbeneiland, Kaap de Goede Hoop en Boulders Beach. Ook gaan we langs bij Yolanda van Fundisa Weddings, die op dat moment nog met haar gezin in Stellenbosch woont, om haar te bedanken. Ze heeft onze wensen perfect vertaald naar een onvergetelijke dag.

TERUG NAAR HUIS

Na anderhalve week moeten we helaas weer afscheid nemen van Zuid-Afrika. Wij waren de eerste keer verliefd geworden op het land, maar we hebben nu de rest van de familie (de Afrika-gangers) hetzelfde gevoel bezorgd. Iedereen heeft genoten en vindt het vreselijk om weer naar huis te gaan. Wij vinden het ook niet leuk, maar zijn ook wel benieuwd naar de reacties die we thuis zullen gaan krijgen. Niemand wist immers dat we gingen trouwen; de meesten dachten dat we op wintersport gingen. Hmm, niet helemaal dus. Thuis versturen we de kaartjes die we voor vertrek hadden laten maken, met daarop de volgende tekst:

Dit is met baie plesier dat ons jullie wil mededeel dat ons in die huwelijk bevestig is in Mhondoro in Suid-Afrika (En daaronder een excuus aan iedereen die we verteld hadden dat we naar de sneeuw gingen om te skiën)

En na een paar dagen volgen de eerste reacties; de meesten zijn erg verbaasd maar vinden het wel geweldig dat we het op deze manier hebben gedaan. Om het een beetje goed te maken houden we thuis nog een feestje waarbij iedereen kan genieten van de foto's die tijdens ons huwelijk en de rest van de vakantie zijn gemaakt. De rest van de Afrika-gangers was ook blij dat ze eindelijk hun reiservaringen konden delen, want zoals gezegd hebben we hun besmet met het "Afrika-virus". Na een half jaar hadden we allemaal zo'n heimwee dat we het jaar erop nog maar een keer met zijn zevenen naar Zuid-Afrika zijn gegaan. Dit keer zijn

we naar een andere lodge gegaan, maar we hebben het toch wel menig keer over die heerlijke, fijne en fantastische tijd bij Mhondoro Lodge gehad. Ondertussen is het alweer een tijd geleden dat we in Mhondoro zijn getrouwd, maar we zullen het nooit vergeten. Als we het huwelijk nog eens over mochten doen, zouden we het weer op precies dezelfde manier doen. Wie wil er nou geen trouwdag waar je van elke minuut kunt genieten, zonder stress, omdat alles gewoonweg perfect is? Met Yolanda van Fundisa Weddings hadden we bij het eerste contact een goede klik en dat is nog steeds zo. Yolanda, we hebben het al vaak gezegd maar we willen je nogmaals ontzettend bedanken dat je onze huwelijksdag onvergetelijk hebt gemaakt.

Baie dankie, Vicky en Sander.



HUN WEDDINGPLANNER YOLANDA VAN FUNDISA WEDDINGS:

Mhondoro Lodge is in 2011 totaal gerenoveerd en heeft een luxueuze en moderne uitstraling gekregen met stijlvolle decoraties. Maar de intieme, gezellige sfeer is bewaard gebleven mede door de geweldige medewerkers.

Daarnaast heeft het een ruime Spa gekregen waar je heerlijk kan genieten van een ontspannen massage. Mhondoro ligt in het malariavrije Welgevonden Game Reserve, op ca. 3 uur rijden van Johannesburg en

Pretoria. Het is een "Big 5" wildreservaat met o.a. buffels, olifanten, leeuwen, luipaarden, neushoorns, giraffen, apen en heel veel vogels die je tijdens de dagelijkse safari's gaat zoeken. Op mijn website staat trouwens een korte video van de 'bush wedding' van Vicky & Sander, zie <http://www.fundisa-weddings.nl/video-safari-bruiloft-van-vicky-en-sander>.

